



# Cir k e l p u n t

## *In deze tijden...*

Wees niet ontmoedigd lieve mens  
en koester de Hoop ...

**Want in 't donkerste uur van de nacht  
wordt 't stralende Licht geboren.**

In de dorheid van het bestaan  
welt het frisse water  
**uit d' eeuwige Levensbron  
weer op...**

Hou vast aan dit Licht  
en volg de ster in je hart...

**Les je dorst aan 't sprankelende water**  
en voel het Leven tintelen.

**In 't holst van de nacht**  
zal je Hem ontmoeten die je leiden zal  
over de levende wateren van bewustzijn  
tot aan de andere oever ...  
En zijn Licht zal jouw gids zijn.

Hou vol en zie  
Waarheid zal zegevieren,  
Liefde zal overwinnen  
**En wat niet tot hen behoort zal verdwijnen....**

Voor jou  
die de actieve Lichtkracht draagt in je hart  
wacht de bijzondere taak  
om dit Licht te laten opvlammen en oplaaien ,  
het brandend te houden  
door je hieraan te offeren  
voordat de duisternis compleet wordt.

Je bent niet het Licht,  
maar draagt dit Licht  
als een stralende parel in je hart,  
**als kenteken van je Thuisland ...**

Dat je dan een teken van Hoop mag zijn  
voor je medemens in deze tijdning,  
Want Hoop,  
**daar heeft de mensheid nood aan dit moment...**

Steeds weer nodigt het Licht van Kerstmis je uit  
tot die Overgave...

(M)cirkelpunt



Something big is coming.

**It's still a secret, but arriving everywhere.**

The atmosphere is charged  
with longing and searching.

The pilgrims and the mystery-lovers know.

They are gathering now

The sound of prayer drifts across the dawn.

**It's Muslim, Jew, Christian**

All mingled

All religions

All this singing

One Song.

The differences are just illusion and vanity.

The sunlight looks a little different on this wall  
than it does on that.

And a lot different on this other one.

**But it's still one light.**

We have borrowed these clothes,  
these time and place personalities  
from a Light.

And when we praise,

**we're pouring them back in.**

Rumi

# Waak dan, want ge weet noch dag , noch uur

---

Waar spoedt ge u heen, O mensen,  
gij die beneveld zijt omdat ge u bedronken hebt aan het woord dat alle Gnosis mist, het woord der volstrekte onwetendheid, dat ge niet kunt verdragen en dat ge nu dan ook eindelijk uitbraakt?

Houd op en word nuchter: zie weer met de ogen van uw hart. En zo niet allen dit kunnen, dan tenminste zij die daartoe in staat zijn.

De boosheid der onwetendheid overstroomt de ganse aarde, richt de ziel, die in het lichaam opgesloten is, te gronde, en belet haar de haven des heils binnen te lopen.

Laat u dus niet meeslepen door het geweld van de stroom, maar laat degenen onder u die in staat zijn de haven des heils te bereiken, gebruik maken van de tegenstroom en er binnenlopen.

Zoek hem die u bij de hand zal nemen en u zal geleiden naar de poorten van de Gnosis, waar het heldere licht straalt waarin geen duisternis is; waar niemand dronken is, maar allen nuchter zijn en met het hart opzien tot hem die gekend wil worden.

Maar weet wel: zijn stem kan niet vernomen worden en zijn naam niet uitgesproken worden, noch kunnen stoffelijke ogen hem aanschouwen: alleen de geestziel is daartoe in staat.

Daarom moet ge eerst het kleed dat ge draagt verscheuren: het weefsel der onwetendheid, het fundament der boosheid, de kluister van het verderf, de lichtloze gevangenis, de levende dood, het lijk met zintuigen, het graf dat ge met u omdraagt, de plunderaar die bij u inwoont en u zijn haat toont door hetgeen hij liefheeft en zijn afgunst door hetgeen hij haat.

Zodanig is het vijandig kleed waarmee ge u hebt omhuld, het kleed dat, door u het ademen te beletten, u tot zich neerhaalt, opdat ge maar niet weer ziende zult worden, en, door het aanschouwen van de schoonheid der waarheid en van het goede dat daarin besloten ligt, zijn boosheid niet zult haten en zijn lagen en listen niet zult doorzien.

Het maakt uw zintuigen ongevoelig, door ze met een overvloed van materie af te sluiten en van zondige wellust te vervullen, opdat ge niet zult horen wat ge zo nodig horen moet, en niet zult zien wat ge zo van node hebt te zien.

Hermes Trismegistos  
De Egyptische Oergnosis II

**Wanneer de zon onder is,  
en de maan is onder  
en het vuur gedoofd  
en de spraak verstomd,  
wat is dan het licht van de mensen?**

**De Âtman is zijn Licht!**

*Brihadaranyaka Oepanisjad*

[www.spiritueleteksten.nl](http://www.spiritueleteksten.nl)



# De Graal in strijd tegen het verleden

---

De bekende Graallegenden geven slechts een bescheiden beeld van de enorme uitwerking die hun boodschap heeft gehad. Zij toonden een spirituele weg die ook voor de mens in het moderne jachtige leven van groot belang is. Hun bron is de Gnosis. De Universele Waarheid die door mensen wordt opgevangen en uitgedragen in een levende, levens-vernieuwende praktijk.

De zoektocht naar de Graal is dus geen fictie. En evenmin een stuk geschiedenis waarover men wetenschappelijk of filosofisch kan discussiëren. Het is een levenspraktijk die direct en ingrijpend aansluit bij de zoeker op weg naar de levende waarheid. Om de grootsheid van deze eeuwenoude, zo actuele impuls enigermate te kunnen omvatten, moet de zoeker zich verbinden met de bevrijdende boodschap die schuilgaat achter de heldendaden van de ridders uit het verleden. Dit proces heeft twee aspecten, twee dimensies. Enerzijds een menselijke, uitgedrukt in de vele kleurrijke avonturen van de ridders. Anderzijds de goddelijke dimensie, die na de volbrachte heldendaden wordt bereikt. Het menselijke aspect komt direct naar voren in de strijd tegen eigenwaan, afstomping en de schande van de onwetendheid aangaande het hogere leven. Dat zijn de karakteristieke vijanden van de mens die op zoek gaat naar de Graalburcht in zichzelf.

Parcival slaagt erin deze vijanden te overwinnen met behulp van de innerlijke kracht die hem steeds opnieuw wordt geschonken. Maar ondanks zijn moed en vindingrijkheid lijkt het er dikwijls op dat hij het licht nog niet kan vinden. Onrust drijft hem voort. Onrust, gevoed door zijn verlangen naar de Graal. Na zijn overwinning op de rode ridder kan hij de burcht van koning Arthur binnengaan. De rode ridder kan worden gezien als de natuurziel die zich richt op het aardse leven. Voor de bonafide zoeker is dit de eerste hindernis die hij moet nemen om het hogere zielenleven te kunnen bereiken. Zijn bloedserfenis, zijn daaruit voortvloeiend karakter en de omgeving waarin hij leeft, zijn eveneens belemmeringen die overwonnen moeten worden. Dat overwinnen betekent een louteringsproces in de ziel die zich voorbereidt op haar ontmoeting met de Geest Gods.

De plaats waar dit innerlijk conflict zich afspeelt, ligt tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn. In het onderbewustzijn bevinden zich die krachten die zich hebben ontwikkeld door afscheiding uit de oorspronkelijke, goddelijke orde. Dat zijn oude, zeer machtige krachtconcentraties, die nog voortdurend worden gevoed. Zij vormen de collectieve erfenis van de mensheid, waarin haar gehele geschiedenis is neergelegd. Tevens bevatten zij de particuliere erfenis uit voorgaande levens, die bij de ontwikkeling van een nieuwe persoonlijkheid de basis vormt voor haar structuur. Dát nu zijn de vijanden en obstakels die Parcival moet overwinnen tijdens zijn zoektocht naar de Graal. Hij laat zich daardoor niet tegenhouden.

Hij bezit de innerlijke kracht om te gáán, in de vorm van een zwaard dat krachtiger en scherper wordt naarmate hij voortgaat. Dit zwaard is een geestelijk wapen: de onontbeerlijke hulp voor wie met de demonen uit zijn eigen onderwereld wil afrekenen. De Graalburcht is voor de zoeker dus geen vervallen slot ergens in de Pyreneeën. Die getuigenissen uit het verleden kunnen de zoeker hoogstens stimuleren, maar zij zijn niet het doel van zijn levensreis. De Graalburcht die voor de moderne mens gebouwd is, is een veld van vernieuwende energie, onderhouden door een gemeenschap van zielen die zich geheel en al op haar ontwikkeling richten. Die Heilige Graal wordt gevormd en gedragen door die op aarde levende mensen, die door hun innerlijke strijd en loutering de Graal hebben gevonden. In deze levende Graal wordt de regenererende energie van de kosmische Christus opgevangen en over de mensheid uitgestort. Wie met die kracht in aanraking komt, zal haar met vreugde begroeten en ontvangen en daarvan willen getuigen. Maar die kracht moet ook worden verwerkt. En dat is het geestelijk zwaard waarmee Parcival strijdt. Het zwaard waarover Jezus spreekt in Matth. 10:34: *«Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard»*. Dat zwaard heeft het vermogen en de macht het zuivere van het onzuivere te scheiden.

De moderne Parcival gaat zijn weg van innerlijke vrijmaking binnen een groep die vergeleken kan worden met de Tafelronde aan het hof van koning Arthur. Deze tafelronde, deze gemeenschap van gelijkgezinden, heeft de taak zich toe te bereiden als een graal, een mengvat, een krater, om daarin de goddelijke krachten op te vangen en door te geven aan allen die ernaar verlangen.

De wereld is vol Graalzoekers. Op elk niveau van leven bevinden zich mensen die zich daar bewust of onbewust mee bezighouden. Zolang dat proces onbewust verloopt, bestrijden zij elkaar hun vondsten en bevechten zij de rode ridder tevergeefs. Maar wanneer zij, zoals Parcival, gedreven worden door het innerlijk verlangen de medemens te dienen, gaan zij zich bewust worden van hun levensstrijd. Dan wordt die strijd een innerlijke loutering, een voorbereiden van de ziel. En in hun woorden, geschriften en daden getuigen zij van de hulp en vertroosting die zij steeds opnieuw mogen ondergaan, zolang zij de Graal als doel voor ogen houden. Immers, het doel, de Graal, voedt hen reeds van verre.

Zolang de ziel zich laat voeden door het leed en de strijd van de aardse mens, zal zij de Graal niet als haar levensdoel kunnen onderscheiden. Daarvoor is haar waarnemingsvermogen teveel verminkt. Daarom moet de oude zielenstructuur worden vervangen door een nieuwe, die door de vernieuwende kracht kan worden gevoed en die daarop dan ook op de juiste wijze kan reageren. Wanneer dat nu het geval is, wat zal haar dan nog kunnen schaden? De dood?

Zij heeft dan immers alle facetten van de dood - het dagelijks bestaan van onbewust leven - overwonnen! Daarom is de Graal het mysterie van de zich vernieuwende ziel op weg naar de eeuwigheid.

Dat is een van de redenen waarom de Graalprocessen in het verleden in kleurrijke symbolentaal konden worden beschreven. Zij die daaraan toe waren, konden het begrijpen. Voor de anderen waren het schitterende verhalen, die het verlangen naar hoger, beter leven konden voeden.

Wie op zoek gaat naar de Graal, moet in zijn diepste innerlijk afdalen. Daar ligt het begin van zijn reis en nergens anders. Het aanknopingspunt is het verlangen naar het mysterie van de veranderende ziel. Want de vertroosting die uitgaat van de Graal schenkt de pelgrim de vreugde van een groeiende, authentieke kennis, die wordt aangeduid als de Gnosis. Lang voordat hij hoeder van de Graal kan zijn, is hij reeds ermee verbonden. Ook al weet hij dat nog niet en ondergaat hij zijn zoektocht als een lange, smartelijke en onzekere weg.



Bron: De Graal en het Rozenkruis – Crystalserie 9 – Jan Van Rijckenborgh

Wij zeggen u:

Hij die de vleugels van intuïtie en ge(oer)weten heft,  
hij hervindt degene die hij was en Degene waaruit hij voortkwam.  
Op de wateren van de reine intuïtie drijft de blanke zwaan der ziel  
op de kust van het Nieuwe Land toe, doelbewust en edel,  
omdat zij Weet waar deze kust zich bevindt.  
Zodra de intuïtie u verbindt met het oerweten wordt u gelijk Prometheus.  
U *ziet* hetgeen u doen *moet* en u *doet* het omdat uw koninklijke afkomst u daartoe verplicht.  
Dezulken zijn sterk genoeg om de Bark te bouwen die het Aurora tegemoet vaart.  
Zij zullen met weinigen zijn, maar hun "kleine kracht" overwint de onwetendheid van Goliath.  
Deze "kleine kracht" bewijst zich altijd in wonderen!  
Het is het voorrecht van de pure Lichtzoon dat hij wonderen als werkelijkheid ziet.  
Die dit verstaan kan - versta het!

Uit de Universele Religie in het Aquariustijdperk, deel X  
1970 - 2008, copyright Henk en Mia Leene



Ik zie in de geest,  
dat alles samenhangt,  
ik versta in de geest, dat alles wordt omvat:  
dat het vlees hangt aan de ziel,  
en de ziel afhangt van de lucht,  
en de lucht hangt aan de ether,  
Uit de Diepte komen vruchten voort,  
en uit de Schoot wordt het Kind geboren.  
Valentinus