



Cir k e l p u n t

Paasboodschap

Door de eeuwen heen ontstond er iedere keer tijdens een periode waarin de voorwaarden daarvoor geschikt bleken, een grote groep mensen met een innerlijke aard die heel ongewoon was. Intuïtief waren deze mensen bewust dat er een heel actuele, nieuwe en volkomen andere manier van leven bestond, een levenswijze die ver voorbij gaat aan alles wat binnen het bereik van mysticisme of humanisme mogelijk was, en die zeker niet binnen het bereik ligt van het gewone ego.

Wanneer iemand werkelijk geraakt is door de Wereldziel, de Christus dan kunnen, vanwege dat verlangen de krachten van het Ware Licht hem raken. Hij probeert het pad zo recht te maken als hij maar kan, maar tot nu toe kan hij alleen maar de woestijn van het leven waarnemen in de wildernis van de dualiteit. Maar omdat hij geraakt is door de Wereldziel, en omdat hij in zo'n staat van verwachting verkeert, zal er bij hem deze vraag oprijzen: 'Hier moet toch een uitweg te vinden zijn? Er moet toch wel een oplossing bestaan voor de mensheid, voor het hele menselijke bestaan? Is het Licht dan niet altijd uiteindelijk de overwinnaar?'

Deze psychologische toestand, deze innerlijke spanning maakt dat uiteindelijk zijn bewustzijnsniveau wel moet rijzen, of op zijn minst zal hij gevoelig worden voor een verhoogd niveau van bewustzijn. Als dit kritieke moment van maximale spanning bereikt is, dan zullen allen moeten bewijzen dat zij werkelijk volgelingen zijn van het prototype van de Ware Mens, Jezus.

De positie die Jezus inneemt is een hogere, en dat kan ook niet anders. Hij plaatst zich op een hoger niveau dan waar mensen in de dualistische wereld aan gewend zijn, en hij verwacht dat diegenen die hem werkelijk begrijpen naar hem toe komen.

Er is nu een stem die tot de hele mensheid roept:
'Ga van glorie naar glorie.'

Er wordt de mensheid nu zo'n alomvattende en enorm optimistische boodschap gebracht, een boodschap van zo'n majestueus en glorieus succes, dat alles wat wij tot dusver over de ziel probeerden over te brengen daarbij verbleekt.

Als we ons innerlijke wezen boven het gewone dualistische niveau uit kunnen laten rijzen, als we ons innerlijk kunnen verheffen tot het hogere leven dat ook wel de top van de berg genoemd wordt, en we zo bewijzen dat onze verworven zielenkwaliteit actief is, ja dán zullen we deze getuigenis horen die in ons weerklinkt als een heerlijk positief geluid, zingend als een mantra in ons wezen: "Zalig zijn zij die verlangen naar de Geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen".

"Ween niet over mij,
want hoewel ik heenga
en de weg door de poort van het kruis ga,
heft toch uw harten op;
want als de zon opgaat
zal ik u weder bij het graf ontmoeten."

"Wanneer zal de heilige adem,
aarde en hemel,
met heilige adem vervullen,
wanneer zal zij voor de mens
de weg naar volmaaktheid
en onuitputtelijk leven openen?"

Aquarius Evangelie van Jezus Christus
Levi Dowling



Weldra zullen de stenen
bouwsels
der kerken en tempels
overbodig zijn...
omdat in de mens zelf
de Geest zal opgestaan zijn !

J. BOEHME.

Paasboodschap

Zo gauw deze nieuwe staat in ons systeem verwerkelijkt is en we onmiskenbaar verbonden zijn met de Wereldziel, met de Christus, dan zijn we het werkterrein van de Goddelijkheid binnengegaan. We hebben dan de Gezegende staat bereikt.

Als we consequent een levenshouding aannemen die daarmee in harmonie is, dan zullen we die Gezegende staat voortdurend ervaren, als een consolamentum. Die ononderbroken staat van zijn zal een troost zijn voor alle pijn en lijden die men heeft moeten ondergaan als gevolg van het leven in het nadir op Aarde.

Zulke mensen kunnen zowel heroïek als nederig zijn, en daarom zullen ze het tot een goed einde brengen en het goddelijke Aardse rijk erven. Zij zullen de slavernij van onwetendheid met al zijn gevolgen kunnen wegnemen. Allen die in die hoge serene staat smachten naar gerechtigheid en rechtvaardigheid zullen aan hun trekken komen. Het is zeker dat zij omdat ze zelf genadig zijn, genade zullen ontvangen. Ze hebben een zuiver hart en zullen de goddelijkheid in hen weer tot leven brengen, en omdat het vrede stichters zijn zullen ze vrede kennen, de diepe innerlijke vrede die de kinderen van God eigen is.

En wijst dit alles niet op het ontwaken van de ziel, op een steeds inniger contact met het centrum van het Nieuwe rijk? Dit is inderdaad ook een reden om het als zegen te beschouwen als we worden vervolgd, beschimpt en onderdrukt vanwege het nastreven van gerechtigheid. Het tegennatuurlijke kan het niet tolereren als de goddelijke Natuur eronder vandaan losbreekt en zijn eigen weg gaat. Het vuur van vervolging dient zo om de zwakheid van het tegennatuurlijke te laten zien, het laat zien dat het voor zijn leven vreest.

Het is hen die oren hebben om te horen gegeven om in die hoge staat van zijn te leven en die grootse Realiteit binnen te gaan. Daarom moeten we een taak als deze goed overwegen. Het is een taak die alleen maar de onze kan worden als we de roep van de Christus innerlijk hebben gehoord, als we de kracht van goddelijke Liefde hebben ervaren, en als we vastbesloten zijn om aan alle vereisten van het Ware Pad te voldoen en een zo goed mogelijk levend voorbeeld te zijn van het Nieuwe wereldbewustzijn, voor anderen.

Bron: Gnostische commentaren op de Tao Te Tjing / Thenewcall

De pelgrim op het Pad voor bevrijding van het lagere zelf
verwerpt al zijn verlangens als nutteloze bagage.

Naakt treedt hij de tempel binnen van de allerhoogste initiatie:

De toegangspoort naar Gods Huis is het graf.

Gnostische commentaren op de Tao Te Tjing / Thenewcall



https://youtu.be/36Y_ztEW1NE // Allegri - Miserere mei, Deus