

Kerstwens: opdat het Stil mag worden...

Dat het Stil mag worden,
en de Stroom hoorbaar wordt
die ongemerkt zijn weg baant
in het diepe dal van 's mensen zinnen;
de loop gevolgd wordt
tot d' uiterste grens van eigen kunnen
totdat U kan Zijn.

Dat het Stil mag worden
opdat zichtbaar wordt,
de eenvoud aller dingen,
in dit Levensuur bijeengebracht;
omdat vanuit dit Ene Punt
alleen U wordt geopenbaard
in Kracht.

Dat het Stil mag worden
opdat vervlieden kan
wat dood en kil is
en dolgedraaid in deze wereld;
En uw Vuur kan branden
in de wending van dit levensrad,
al-vernietigend wat U niet bent

Dat het Stil mag worden,
oorverdovend Stil
nu de aarde in het donker schreeuwt
en het Licht zijn weg zoekt
naar dat ene hart
dat trillend van verlangen
weent...

In die Stilte wordt geboren
wat niet van deze aarde is,
onsterfelijk Zijn
in menselijke gevangenis.
Wanneer het Pad dan oprijst
vanuit de nevelen onzer blik,
en ademloos betreden wordt,
Is Stilte onze gids.

Dat het Stil mag worden
Opdat U kan Zijn....

Vredevolle Kerst!

(M)cirkelpunt



<http://youtu.be/rrVDATEvUitA>